



Bu sayıda;

Onun arkadaşları : Zeyd
bin Harise 2

İlk Tebliğ 2

İslam coğrafyası
'Habeşistan' 3

Kitap: İslam Peygamberi 4

Yazar: Muhammed

Hamidullah 4

Hira'dan

Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu
'Özel bir okul'

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik.

Başlarken....

610 yılı Ramazan ayında Hz. Adem'den beri süregelen çağrının en son ve en gür sesi Hiradan insanlığa yayılmaya başladı. Bu çağrı günden güne yayıldı yayıldı ve Hz. Peygamberin vefatında binlerce kulakta yankılanıyordu.

Bizler Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ailesi olarak Hz. Peygamberden gelen bu sese kulak verip acaba bir kulağa daha nasıl ulaştırabiliriz cevabı olarak bu küçük ama önemli çalışmayı öğrencilerimizle yaptık. Bu çalışma (inşallah) bir tohum olacak ve önümüzdeki yıllarda aynı önemde ama daha kapsamlı çalışmalar yapmamıza vesile olacak.

Gayret bizden Tevfik Allaht'an



Üzerinde Hira Mağarasının bulunduğu Nur Dağı

İlk Vahiy:

Doç. Dr. Casim Avcı

Hz. Muhammed (sav)'in Hira'da bulunduğu 610 yılı Ramazan ayının son on günü içinde muhtemelen yirmi yedinci gece, bazı rivayetlere göre Pazartesi günü sabaha karşı Cebrail gelerek ona Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildiğini haber verdi. Bu ilk vahyi Hz. Peygamber şöyle anlatmaktadır. O gece Cebrâil bana gelerek "Oku!" (İkra') dedi. Ben okuma bilmediğimi söyledim. Bunun üzerine melek beni aldı; dayanabileceğim son noktaya kadar sıktı. Ardından beni bırakıp tekrar "Oku!" dedi. Cevaben yine "Ben okuma bilmem" deyince tekrar son noktaya kadar sıktı ve "Oku!" dedi. Ben "Ne okuyayım?" diye cevap verince melek beni üçüncü defa takatim kesilinceye kadar sıktı ve bıraktıktan sonra şu ayetleri okudu: "Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir embriyodan yarattı. Oku! Senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediklerini belleten odur." (el-Alak 96/1-5)



İlk Müslümanlar

1. Hz. Hadice
2. Hz. Ebubekir
3. Hz. Zeyd
4. Hz. Ali

Şüphesiz ki
ameller
niyetlere
göredir.
(Buhari)

Zeyd bin Hârise (r.a.)

Küçük Zeyd daha sekiz yaşın-
dayken gurbete düşmüştü.
Annesiyle birlikte de-delerinin
ve ninelerinin türbelerini ziya-
rete gittikleri bir sırada düş-
manlar tara-fından esir alınmış
ve Ukâz Panayırı'nda satışa
çıkartılmıştı. Orada Hakîm ibni
Huzâm 400 dirhem karşılığında
Hatice validemiz için satın
almıştı. İlahî kudret, Zeyd'in
maceralarını daha çocukluğun-
da iken çileli başlatmıştı. Ancak
bu çilelerin arkasından büyük
saadetler gelecekti.

Hz. Peygamber'le (a.s.m.) evle-
nen Hz. Hatice (r.anha), Zeyd'i
Hz. Peygamber'e köle ve hiz-
metçi olarak hediye etti.

Hz. Muhammed'in (a.s.m.)
şefkat ve himayesiyle büyüyen
Zeyd, onun her türlü hizmetine
koşmaktan geri kalmıyor, sevgi
dolu kalbini incitmemeye gay-
ret ediyordu. Küçük ruhu, sanki
Hz. Muhammed'in (a.s.m.)
peygamberliğini hissetmişti.
Ona hizmeti büyük bir şeref ve
ibadet telakkî ediyordu. Nite-
kim yıllar sonra babası ve amca-
sı çıkıp geldiğinde, Hz. Peygam-
ber kendisini serbest bıraktığı
hâlde, o, "Ben insanların en

hayırlısının yanında ve mukad-
des beldede bulunmaktan dola-
yı memnunum." diyerek onlarla
birlikte gitmeyi reddetmiş ve
Resûl-i Ekrem'le birlikte kal-
mıştı. Peygamberimiz de onu
azat etmiş ve kendisi-ne evlatlık
edinmişti.[1]

İlahî davet geldiğinde, Hz.
Hatice ve Hz. Ali'den sonra
İslamiyet'i kabul etmiş,
"üçüncü Müslüman" olarak
iman safında yer almıştı. Şimdi
artık Peygamberimize daha
başka bir şekilde bağlanmış,
hizmetlerine bambaşka bir şevk
ve heyecanla koşar olmuştu.
Onunla yiyor, onunla içiyor,
onunla ibadet ediyor, onunla
vakit geçiriyordu. Ancak bu
şerefın ve manevî rütbenin de
muhakkak bir bedeli vardı.
İslam'ın ilk devirlerinde, o da
Resûl-i Ekrem'in maruz kaldığı
zu-lüm ve işkencelerden nasibi-
ni alıyordu. Resûl-i Ekrem'in
bineğinin terkinde, kabilelere
ve cemaatlara gidiyordu. Zaman
zaman alaka görmeye birlikte
çalışıyorlar, reddediliyorlardı.
Tâif'te zalim müşrik-ler, Hz.
Peygamber'i taşa tutarken,

mübarek vücuduna zarar eriş-
mesin diye kendi vücudunu
taşlara siper etmiş, ama yine de
ayaklarından kanlar akmasına,
vücudunda birçok yara açılma-
sına mâni olamamıştı. Kendisi-
nin de yaraları çoktu. Ancak o,
efendisini, Yüce Peygamber'ini
düşünüyordu.

Hz. Hamza, Müslüman oldu-
ğunda, Hz. Peygamber ikisini
kardeş yapmıştı. Evlenme çağı
geldiğinde de, Resûlullah onu
kendi evlatlarının mürebbiyesi
Ümmü Eymen'le evlendirmişti.
Bu hanımı ona Üsâme'yi verdi.
Peygamberi-mizle o kadar ke-
netlenmişti ki, evlatların hakiki
babalarına nispet edilmesini
emreden Ahzâb Sûresi'nin 5.
âyeti nazil oluncaya kadar,
"Zeyd bin Muhammed
(Muhammed oğlu Zeyd)" diye
çağırılıyordu.[2]

Peygamberimizle birlikte Medi-
ne'ye hicret eden Zeyd bin
Hârise, Mescid-i Nebevi'nin
inşasından sonra da Hz. Pey-
gamber'in emriyle genç Müslü-
manlar-dan Ebû Râfî ile birlikte
Mekke'ye dönüp, Resûlullah'ın
hanımlarını ve kızlarını alıp
getirmişti.

İlk Açıktan Tebliğ

Mekke'de nübüvvetin 4. yılından
itibaren İslam daveti açıktan yapıl-
maya başlandı. Hz. Peygamber'in ilk
ve en önemli muhatabı Kureyşliler
oldu. Aile fertlerini ve güvendiği
yakın dostlarını İslamiyet'e davet
etmeye devam eden Hz. Peygam-
ber'i zor günler bekliyordu. Çünkü
vahyedilen gerçekleri müşriklerden
çekinmeden açıkça tebliğ etmesi
kendisinden istenmiş (el-Hicr 15/94)
ve en yakınlarından başlamak üzere
erişebileceği herkesi uyarması emre-
dilmişti (eş-Şuarâ 26/214). Rasûl-i
Ekrem (sav) bu günlerden itibaren
Mekke'nin fethine kadar yaklaşık
yirmi yıl kadar sürecek olan bu çetin
mücadeleye yakın akrabalarını bir
ziyafete davet etmekle başladı.
Kureyş'in Hâşim ve Muttaliboğulları

kollarına mensup yaklaşık **kırk beş
kişi** bu davete katıldı. Ancak yemek-
ten sonra amcası Ebû Leheb, O'nun
konuşmasına fırsat vermeden söze
başlayıp "Kabilelerine senin getirdiğin
gibi kötü şey getiren birini görme-
dim" deyince davetliler dağıldı. Bu
olumsuz sonuca çok üzülen Rasûlul-
lah (sav) birkaç gün sonra bir top-
lantı daha tertip etti. Burada yaptığı
konuşmada Allah'ın bir olduğunu,
O'nun eşi ve benzerinin bulunmadı-
ğını, O'na inanıp güvendiğini belir-
terek davetlilerine asla yalan söyle-
meyeceğini açıkladıktan sonra
konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben özellikle size ve bütün
insanlara gönderilmiş olan
Allah elçisiyim. Allah'a yemin
ederim ki uykuya daldığınız
gibi öleceksiniz, uykudan
uyandırdığınız gibi de diriltile-
ceksiniz, yaptıklarınızdan
hesaba çekileceksiniz, iyilik-
leriniz karşılığında iyilik, kö-
tülükleriniz karşılığında da
ceza göreceksiniz. Cennet de
cehennem de ebedîdir. İlk
uyardığım da sizlersiniz."



İslam'a İlk Kucak Açan Ülke HABEŞİSTAN

Etiyopya bir Doğu Afrika ülkesidir.

Etiyopya'nın Kızıldeniz boyunca uzanan sahil bölgesi ise 1993 yılında Eritre'nin bağımsızlığını ilan etmesiyle Eritre'de kalmış ve Etiyopya tamamen bir kara ülkesi olmuştur.

Etiyopyanın nüfusu 105 milyondur. Ülkenin başkenti yerel dilde "yeni çiçek" anlamına gelen Addis Ababa'dır. Etiyopya nüfusunun büyük bölümü köylerde yaşarken başkent Addis Ababa 300.000 nüfuslu ülkenin en önemli kentlerinden birisidir. Resmi rakamlara göre nüfusun yüzde 62'sini Hristiyanlar (yüzde 43,5 Ortodoks, yüzde 18,6 Protestan), yüzde 34'ünü Müslümanlar, yüzde 2,6'sını ise yerel dinler oluşturuyor.

Tropikal iklim hâkimiyeti altındadır. Subekvatorial iklimin yoğun olarak görüldüğü bölgelerde ise ılıman hava özellikleri etkilidir. Bu bölgelerde sıcaklık bazı dönemlerde 40 dereceye kadar çıkmaktadır.

Etiyopya tarım ürünleri arasında en fazla elde edilen ürün ise tahıl, mısır, arpa, darı, bakliyat ve tohumlardır. Etiyopya sanayisinin temel dinamiğini ise imalat sanayi oluşturur. İmalat sanayinin % 40'ı gıda, içecek, bitkisel yağlar, un mamulleri ve biradan oluşmaktadır **Barış Sağlam**

İSLAMİYET DÖNEMİNDE HABEŞİSTAN

Tarihsel verilere göre Habeşistan hicreti 614-615 yıllarında gerçekleşmiş ve Risaletin beşinci yılında I. Habeşistan hicretine 15 Müslüman katılmıştır. Hicret eden bu Müslümanlar bir müddet sonra geri dönmüşler; ancak Mekke'de yine baskı ve takibata maruz kalınca yaklaşık bir yıl sonra Habeşistan'a ikinci bir hicret söz konusu olmuştur. Bu defa hicrete katılanların sayısı 100'ün üzerindedir. Anlatılara göre hicret eden Müslümanlardan bir kısmı Medine'ye hicret öncesi geri dönmüş ve büyük kısmı ise Medine döneminde Hz. Peygambere katılmışlardır. Bu arada Habeşistan'a hicret edenlerden iki kişinin orada Hristiyan olduğu da anlatılır.

Habeşistan'a hicret edenler aracılığıyla Habeşistan'a İslam mesajı götürülmüş, Habeşistan'da yaşamlarını sürdüren Müslümanların faaliyetleriyle Habeşistan'da -Necaşi de dâhil- birçok kişi sonradan Müslüman olmuştur. **Mehmet Ergen**

Kureyşe Tebliğ

Rasûl-i Ekrem (sav) bir gün Safâ tepesine çıkarak bütün Mekkelilere İslamiyet'i tebliğ etmeye karar verdi ve orada toplananlara şöyle seslendi: "Ey Kureyşliler! Size şu dağın arkasında bir düşman birliği var desem inanır mısınız?" "Evet, senin yalan söylediğine şahit olmadık" cevabını alınca konuşmasına şöyle devam etti: "Öyleyse ben büyük bir azaba duçar olacağınızı size haber veriyorum... Allah bana en yakın akrabamı uyarmamı emretti. 'Allah'tan başka ilah yoktur' demedikçe size ne bu dünyada ne de âhirette bir faydam dokunur ..."



en-Necaşi Ashame b. Ebcer

(ö. 9/630)

Muhacirleri himaye eden ve Hz. Peygamber'in davetini kabul edip müslüman olan Habeşistan kralı.



Necaşi (temsili)



İslam Peygamberi

Yazar: Muhammed Hamidullah

Sayfa : 976

Muhammed Hamidullah Fransız Edebiyatı'nda İslam ve Hz. Peygamber'in (s.a.s) hayatıyla ilgili yeteri kadar kaynak olmaması sebebiyle yazdığı İslam Peygamberi isimli bu eserini yirmi yıllık bir çalışmanın ardından okuyucusuna sunmuştur.

Hamidullah eserini iki cilt halinde yayımlamış ve kitabının birinci cildini kırk sekiz, ikinci cildini ise yirmi iki ana başlık ve bunların alt başlıklarından meydana getirmiştir , Her ne kadar Fransız edebiyatı için yazılmış olsa da verilen emek ve ortaya çıkan ürün son dönemde yazılmış ve kaynak olarak kullanılan nitelikte olmuştur.

Hamidullah'ın bu eseri Hz. Peygamberi en doğru şekilde öğrenmek isteyen herkesin mutlaka okuma listesine alması gereken bir eser olarak İslam Literatüründe yerini almıştır.

Daha kapsamlı bilgi almak isteyenlerin <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/513876> adresi ziyaret etmesi tavsiye olunur.

MUHAMMED HAMİDULLAH

19 şubat 1908 (16 Muharrem 1326)'de Haydarabad Nizamlığında dünyaya gelmiştir. Ailesi köklü ilmi geleneğe sahiptir. İlk bilgilerini ailesinden aldı Osmanîye Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra aynı Üniversitenin Hukuk fakültesinde Devletler hukuku alanında Yüksek lisans yaptı. İlk doktorasını (1933-1935) Almanya'da Devletler Hukuku alanında yapmıştır. Doktora çalışmaları esnasında San'a, Mekke, Medine, Beyrut, Şam ve Kahire kütüphanelerinde araştırmalar yaptı. 1932 yılında İstanbul'a giderek orada da çalışmalar yapmıştır. İkinci doktorasını ise Paris'te Sorbon Üniversitesi'nde "Hz. Peygamber ve Dört Halife Döneminde İslam Diplomasisi" üzerine yaptı. Bu çalışma esnasında Avrupa ve Afrika'daki kütüphanelerin yazma eserlerini inceledi. 1936-1946 yılları arasında

ülkesinde Osmanîye Üniversitesinde İslam Hukuku ve Devletler Hukuku Profesörü olarak görev yaptı. Ülkesinin işgal edilmesiyle 1946-1996 yılları arasında Fransa'da vatansız (Haymatlos) bir kişi kimliğiyle yaşamını sürdürdü. Ama Avrupada İslam'ın şahidi oldu. 1996'da hastalığı ağırlaşınca yeğeni (abisinin kızı) Sedide Ahmed onu Amerika'da yanına almıştır. 17Aralık 2002 (12 şevval 1423)'ye yani ölünceye kadar da burada kalmıştır.

Eserleri

Allah'ın Elçisi Hz. Muhammed Aziz Kuran (Beyaz Kapak)
Hz. Peygamberin Savaşları
Hz. Peygamberin Altı Orijinal Diplomatik Mektubu
İlk İslam Devleti
İmam-ı Azam ve Eseri
İslam Anayasa Hukuku
İslam Müesseselerine Giriş

İslam Tarihine Giriş

İslam'a Giriş

İslam'da Devlet İdaresi

İslam'ın Doğuşu

İslam'ın Hukuk İlmine Katkıları

İslamiyet ve Hıristiyanlık

Kuranı Kerim Tarihi

Habil KOÇ

